



VERSLAG BEZOEK FEDASIL BROECHEM 23 NOVEMBER 2022

Plaats : FEDASIL, Van Den Nestlaan 104, 2520 Broechem

Begin bezoek : 10 uur

Aanwezig : - Guido Van Den Bogaert (voorzitter), Marie-Josée Cobbaert (ondervoorzitter), Dirk de Mol (penningmeester) en Rita Van Looy (secretaris) voor de vriendenkring.

- Liesbet Van Huysse voor de directie

We worden verwelkomd door Carla Pannemans. Zij geeft ons een zeer uitgebreide rondleiding van het centrum en vertelt ons met veel enthousiasme over de werking.



Dit opvangcentrum in Broechem is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het bevindt zich in de vroegere Britse legerbasis sinds 2002.

Het is een open centrum dat opvang kan bieden aan ongeveer 500 verzoekers. Brussel checkt elke dag of er plaats is. De asielzoeker krijgt een badge met foto na het intakegesprek met de coördinator en wordt verder opgevolgd. Het is een open centrum, waar iedereen zich vrij mag bewegen. Als iemand zomaar meer dan 10 dagen wegblijft, wordt de plaats opnieuw opengesteld. Het principe is dat men hier zolang mag verblijven tot de aanvraag wordt besproken. Dat kan jarenlang aanslepen en kan negatief of positief zijn. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet men vertrekken en kan een legaal bestaan in België beginnen. Als de aanvraag is afgekeurd, moet men ook vertrekken. In een terugkeercentrum, zoals bv. in Arendonk, wordt men dan begeleid om terug te keren naar het land van herkomst ...maar in de praktijk verdwijnt de afgewezen asielzoeker meestal naar de grote steden en begint een verblijf in de illegaliteit.

Het merendeel van de bewoners zijn alleenstaande mannen, daarnaast zijn er ook families met kinderen, alleenstaande vrouwen en alleenstaande minderjarigen. Ze worden per groep ingedeeld en ondergebracht. Elke minderjarige krijgt vanuit Brussel een voogd, die de jongere opvolgt (school, assistentie bij aanvraag...) en bescherming biedt tot 18 jaar.

Ongeveer 80 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren De asielzoekers kunnen ook daar ter plaatse een centje bijverdienen door mee te helpen bij poetsen, wassen, eten uitdelen, afwassen. Zo zijn er een 60tal jobs in het centrum. Op een plaatselijke betaalkaart worden de verdiende centjes geboekt en zo kunnen ze die ter plaatse gebruiken voor hun aankopen. Zakgeld wordt ook door het centrum gegeven: 7€ per week voor de volwassenen en 4€ per week voor de minderjarigen.

Het opvangcentrum voorziet niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften zoals onderdak, voedsel en kledij. Verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand.

We bezoeken verschillende afdelingen in het centrum. Er is een logistieke blok voor de medewerkers. Er is ook een wasserij, waar de mensen hun persoonlijke was kunnen binnenbrengen. Lakens worden uitbesteed.

We lopen door de gang waar de kleine kamers zijn; iedere kamer heeft een bed, kast en tafel. Er zijn gemeenschappelijke toiletten en douches. Iedere blok heeft een sociale assistent en een blokbegeleider die verantwoordelijk is voor de blok.



We zien een aantal tenten van het leger, die eventueel voor noodopvang kunnen gebruikt worden.

De medische dienst bestaat uit 2 artsen, 1 kinesist, 1 psycholoog, 1 mobiele tandarts en een aantal verpleegkundigen. Bij binnenkomst in het land worden ze in Brussel onderzocht op tuberculose. Er wordt een foto van de longen gemaakt en er is controle op de aanwezigheid van difterie (tegenwoordig een groot probleem). Medicatie wordt verstrekt door de medische dienst. Bij deze mensen zien we vaak een verslavingsproblematiek. COVID-19-ingen en boosters worden hier gegeven. Voor een raadpleging bij de psycholoog is een summier kennis van het Nederlands nodig; werken met een vertaler is niet zo simpel. Kind en gezin komt geregeld langs. Er zijn ook cursussen Tai Chi of Yoga voor ontspanning.

Voor de eerste behoeften krijgen ze bij het binnenkomen van het asiel de basisproducten. Bij langer verblijf kunnen ze via een puntensysteem dingen aankopen in de winkels ter plaatse. Iedereen krijgt een minimum van 110 punten per maand om vrij te besteden.

- de shampoo-shop: hier worden dingen verkocht voor persoonlijke hygiëne en verzorging, zoals toiletpapier en pampers. Er wordt de keuze aangeboden tussen duurdere merken en goedkopere huismerken, om mensen bewuster te maken bij hun aankopen.

- de kleding-shop (open op di, wo en do): bij binnenkomen krijgen ze de noodzakelijke kleding. Later kunnen ze om de 2 maanden komen shoppen. Er wordt op toegezien dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Er is een database met wat men gekocht heeft.

- Restaurant-blok: ontbijt, lunch, 4uurtje en avondeten (17u). Personen die werken en later thuiskomen, kunnen vooraf een dinerbox voor 's avonds bestellen. Elke keer wordt de badge gescand. Mensen mogen ook op de kamer eten; sinds COVID gebeurt dit ook meer.

- Er worden regelmatig evenementen georganiseerd: feestjes, zangkoren die komen zingen... Voor de avond na ons bezoek op 23 november is er een groot scherm voorzien om de voetbalwedstrijd in Qatar te volgen. Individuele tv's zijn er niet op het centrum.

En dan bezoeken wij de schilderklas. Els Dens, leerkracht bij de Beeldacademie, geeft hier een cursus van 2 uur voor volwassenen op woensdagmorgen (met steun van de VvdA). Omdat er zo weinig opbergplaats is in het centrum, moet Els steeds alles meesleuren. Ze heeft duidelijk nood aan plaatselijke berging.

Verschillende mensen zijn zeker geïnteresseerd en nemen deel aan de workshop. Een vaste groep is hier regelmatig bezig. Vandaag moeten ze onder begeleiding een vis natekenen: er is duidelijk wel talent aanwezig!

Els volgt een bepaald jaarprogramma. Ze start met een aantal initiatietekentechnieken: verschillende grijstinten, gekleurde tekeningen ...op papier of textiel ...

Het principe is dat de VvdA 10 inschrijvingen steunt. Als er dan mensen afvallen, kunnen andere geïnteresseerden hun plaats innemen.

Daarna hebben wij een vergadering met Emile Ruming (directie) en Natascha Poncin (Scholenwerking bij Fedasil Broechem) bij koffie, thee en koekjes.

In het verleden waren er al tentoonstellingen van werken. De laatste dateert van 4 september 2022. Verleden jaar werd zelfs een kerstkaart gerealiseerd. Het is misschien een idee om samen te werken met het centrum voor de verkoop van drukwerken op bv. de kerstmarkt of de vereniging markt in Lier. Een uitdaging voor volgend jaar! Natascha wil zeker een samenwerking met ons. Ze spiegelt zich aan het succesverhaal van een Georgische operazanger bij de Podiumkunsten. De man kwam in het centrum binnen met een mentaliteit dat hij niets meer zag zitten...en nu is hij met veel succes en enthousiasme bezig!

Via dergelijke workshops kunnen we talentvolle mensen bereiken, die zo een andere betekenis aan hun leven kunnen geven. Het asielcentrum tracht ook bijkomend met verschillende buurtinitiatieven de plaatselijke bevolking te bereiken, om zo steun én begrip te krijgen.

Liesbet vertelt dat iemand uit het asielcentrum les volgt bij Mark Vervoort in de Beeldacademie in Lier. Hij laat een positieve indruk na, ook bij zijn medeleerlingen. Iets om zeker te stimuleren. De moeilijkheid is natuurlijk het hoge inschrijvingsgeld. Het probleem is dat 'iemand die niet erkend is' geen vermindering krijgt bij de inschrijving van de cursus bij de Lierse Academie (300 euro plus). Individueel sponsoren is ook gevaarlijk, want als deze persoon stopt tijdens het schooljaar (negatieve erkenning, verdwijning in de illegaliteit....) is dit verspilling. Dus het huidige systeem van sponsoring is te rechtvaardigen: er worden 10 ingeschrevenen ter plaatse gesponsord.

Natascha stelt ook voor om met kinderen en/of volwassenen van dit asielcentrum naar een museum te gaan (vb. gratis toegang elke laatste woensdag van de maand in Antwerpse musea). We zoeken dus hiervoor zeker vrijwilligers!

Guido doet een voorstel om de gebouwen te 'versieren' met graffiti. Hij merkt de kaalheid op van de muren van het centrum. Misschien is het een idee om de bewoners te stimuleren om ze op te fleuren met graffiti, onder controle en met de steun van de VvdA. Om zo een kleurrijker en aangenamer omgeving te creëren!

Marie-Josée vraagt zich af of we de jaarlijkse tentoonstelling het volgende jaar in 2024 niet in het centrum kunnen organiseren? Een mooi voorstel... te overwegen waard!

We naderen het einde van ons bezoek.

Dit alles was voor ons een hele belevenis en zeker een mooie ervaring. We stapten aanvankelijk voorzichtig binnen, maar zijn met heel wat ideeën en initiatieven buiten gekomen.

Tevens hebben wij immens veel geleerd en hebben vooral een andere kijk gekregen op heel dit gegeven. We komen tot het besef dat we het thuis wel super goed hebben en eigenlijk niet moeten klagen.

Deze mensen zijn gedwongen geweest om uit hun land te vertrekken en verblijven hier in België zonder enige zekerheid. Dit moet ontzettend moeilijk zijn, niet alleen op materieel vlak, maar ook mentaal is dit allesbehalve gemakkelijk. Wij zijn blij dat wij als vereniging ons steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteitsvolle opvang van deze asielzoekers.

Een geslaagd en leerrijk bezoek!

Van Looy Rita
secretaris

Interessante link naar podcasts naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het opvangcentrum van Fedasil in Broechem. <https://soundcloud.com/user-323805413/sets/alle-afleveringen-van-de>